

Vleugelslag – Crystal Owl

Nieuwsbrief Crystal Owl – Mei/ Juni 2019

Welkom

Dit is de eerste Vleugelslag van Crystal Owl; een nieuwsbrief waarvan ik hoop dat het je zal inspireren.

Ik heb Crystal Owl opgezet om een baken te zijn voor diegenen die op zoek zijn naar meer diepgang, verbinding, vreugde en vrede in zichzelf en in de wereld.

Voor diegene die de (oer-)wijsheid in zichzelf wil aanwakkeren, die zich afvraagt: wie ben ik werkelijk, wat heb ik te doen in mijn leven, wat kan ik betekenen in de wereld van nu?

Vleugelslag

Vleugelslag is de naam van deze Nieuwsbrief, een kwinkslag naar de Chaostheorie die dezelfde soort begeestering laat zien als waar ik me in herken: het Ongekende betreden.

In de Chaos-theorie zoekt men naar de wetten en logica in een schijnbaar onwetmatig en chaotisch systeem. Zelfs de grootste wanorde bijv. in het Universum is gebonden aan regels. Als je deze regels kent, kun je het begrijpbaar maken en ermee werken.

'Een kleine Vleugelslag *hier* kan elders ter wereld leiden tot een Tornado'. Dit gedachtengoed komt voort uit de Chaostheorie van Edward Lorenz, wiskundige en meteoroloog (1917-2008) en wordt het *vlinder-effekt* genoemd.



INHOUD

- *Welkom*
- *Vleugelslag*
- *Agenda & Activiteiten*
- *Uitgelicht*

Activiteiten Agenda

Mei

30 mei 10-17u.: Teachings Directe Communicatie 1/3

30 mei 19.30-22u.: Satsang

Juni

7 & 8 juni: Start Shambala Crystal Heart Teachings 1-groep Maan

12 juni 20-22u.: Lezing/ ervaringsavond Wizzars

20 juni 20-22u.: Dreamtime-Concert ism Deliana Spits van Sound of Rigpa

21 juni 10-17u.: Teachings Directe Communicatie 2/3

27 juni 19.30-22u.: Satsang

Juli

19 & 20 juli: Start Shambala Crystal Heart Teachings 2-groep Zon

25 juli 10-17u. Teachings Directe Communicatie 3/3

25 juli 19.30-22u. Satsang

Vitgelicht

Satsang - Open Avonden

Donderdagavond 30 mei/ 27 juni / 25 juli / .

19.30 - 22.00 uur / Inloop vanaf 19.15u. / Bijdrage: 25 euro

Satsang betekent met elkaar zijn in de hoogste waarheid. Het is een aanduiding uit het Sanskriet. *Sat* betekent hoogste waarheid en *Sangha* betekent community en met elkaar zijn.

Satsang nodigt hoogste waarheid uit. Het veld van jezelf-Zijn kan zich hierin openen waardoor het hart kan gaan (f)luisteren..

De Satsang begint met een (klank-)meditatie, een tekst of gedicht. Daarna staan we stil bij (levens-)vragen en doorgevingen van meesters van Licht. Aan het einde maken we soms muziek met elkaar of we zijn in een fijne stilte.. net hoe de wind wil waaien.

Het zijn Open maandelijkse avonden, voor iedereen toegankelijk. Graag van te voren opgeven en je kunt per keer beslissen of je komt.



Crystal Owl

**Praktijk voor Hart & Ziel
EekeSjoukje Roodvoets**

<https://www.crystal-owl.com/>

Teachings Directe Communicatie

3x 1 dag: 30 mei / 21 juni / 25 juli

In deze 3 -daagse nemen we een diepe Duik in de wereld van Directe Communicatie waarin Ervaren voorop staat.

Directe Communicatie (channelen) wil zeggen dat je je verbindt met een Bron van Informatie vanuit de Bron van Alles dat Is. Het is een vaardigheid die te leren is.

Je 'leest' allang (de non-verbale) informatie die je met je subtiele lichaam oppikt, alleen hebben we het vaak niet geleerd Uit te bouwen, te Erkennen en te Vertrouwen.

Ook hoe je (ego-)Mind erbuiten te laten en je vooropgestelde ideeën en blokkades daarbij los te laten, is te leren.

Na deze Teachings van 3x 1 dag heb je:

- . Kennis over directe communicatie en ervaring ermee
- . Blokkades sabotages/ ruis die dit blokkeerden bewust
- . Sabotages vrijgegeven/ ruis en blokkades opgeheven
- . Geoefend met verschillende Bronnen en ken je jouw manier van ontvangen van informatie
- . Voorbeelden ervaren van Directe Communicatie
- . Informatie over je familie van Licht – je persoonlijke gids

Praktisch

Data: 30 mei/ 21 juni / 25 juli

Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur /Inloop: 9.30u.

Lokatie: Crystal Owl, Dedgum (Friesland, Nederland)

Bijdrage: 125 euro per dag incl. werkmap, thee/ koffie en lekkers, biologische & goed verzorgde lunch, btw

Shamanic Dreamtime Concert

20 juni 20-22 uur / Inloop 19.30u.

Ism. Deliana Spits van Sound of Rigpa

Liggen zitten of staan, het is aan jou. Laat de klanken van o.a. indiase shrutibox, gong, kristallen klankschalen didgeridoo en drum je meevoeren op reis naar diepe Ontspanning. I.s.m. samenwerking met Deliana Spits, specialist in gong/ klankschalen en heling.

Praktisch

Datum: Donderdag 20 Juni **Tijd:** 20-22 uur / Inloop vanaf 19.30u.

Lokatie: Crystal Owl **Bijdrage:** 25 euro (contant), incl. koffie/thee/ iets lekkers

Aanmelden: eekesjoukjeroodvoets@msn.com **Meer info:** www.crystal-owl.com

Shambala Crystal Heart Teachings 6x2 dagen

In lijn komen met wie jij werkelijk Bent brengt Vrede, Rust en Balans teweeg

Start: vrijdag 7 & zaterdag 8 juni 2019

Wat doen deze Teachings?

In deze Teachings krijg je Oorspronkelijke kennis overgedragen en ga je Ceremonies in die veel thema's in jouw persoonlijke leven zullen verduidelijken. Je zult letterlijk meer licht (=kennis/initiatie vanuit de oorspronkelijkheid) gaan bevatten en hierdoor bewuster toegang kunnen hebben tot jouw oorspronkelijk Zijn. Dit brengt een balans in rust, gezondheid, vrede en zelfvertrouwen in je leven teweeg. Je zult in lijn komen met je Oorspronkelijke zelf, wie je altijd al bent geweest voordat socialisatie en plaatjes van de buitenwereld grip op je kregen. Een reis door het hoger hart is het en je zult merken dat het oude zaken, pijnen, identificaties en ego-mind-stukken doet transformeren. Het is voor iedereen goed te volgen. Er zijn nog enkele plaatsen, voel je je geroepen: aarzel dan niet langer.

Opgave vanaf 13 mei vóór 20 mei levert je 33 euro korting op.

Praktisch en Data (meer info op www.crystal-owl.com)

6 x 2,5 dagen ; Vrijdag 10.00-21.30 uur en Zaterdag: 10.00-17.00u. (Inloop vanaf 9.45u.)

Data: 7& 8 juni, 12& 13 juli, 30& 31 augustus, 4& 5 oktober, 1& 2 november, 13& 14 december

Groepsgrootte: max. 9 deelnemers **Prijs:** : €333,- per weekend, incl. goed verzorgde maaltijden, koffie/thee/versnaperingen, mystieke tools & informatie-map en 21% btw **Lokatie:** in Dedgum (onder voorbehoud)



Lijden komt voort uit Onwetendheid zegt de Boeddha.

Als je de Oorsprong van dat wat je doet Lijden kunt transformeren

dan ontstaat er ruimte voor Oorspronkelijkheid.

Onthoud: Je bent een wezen van Licht en tot alles in staat.

Dit begrip van 'alles' is een uitdaging;

hoe ver durven wij te gaan

in het Ongekende? '

EekeSjoukje Roodvoets – Crystal White Owl

Contact: eeekesjoukjeroodvoets@msn.com / Tel: 06-45945888

* Inschrijven of uitschrijven van deze Nieuwsbrief Vleugelslag kan via bovenstaand mailadres.*